

34 (274).
MARYAM M.NİN HİKÂYESİ
(1927, Tomarza doğumlu)
GECİKMİŞ KARŞILAŞMA

1922 yılında Vanlı Bayan Siranuş iki erkek çocuğuyla, Bayan Astğik de kızı Sırbuhi'yle, kaynanam Bayan Ağavni oğlu Suren, Khatun Ana ise oğlu Nışan'la beraber Kars yoluyla bir İtalyan gemisine binerek İstanbul'a gelirler.

Hepsi de bağlarda çalışırlar. Bayan Astğik'in bir kızı vardı Sırbuhi adında. Anası onu Varujan isimli Samatyalı bir gençle evlendirdi. O Sırbuhi'nin üç çocuğu oldu. Bundan iki sene önce, 1994'te İran'dan birisi Ermenice gazeteye "Karım Astğik ve kızım Sırbuhi'yi arıyorum" diye ilan verir. Biri bunu okumuş ve gazeteyi getirip Varujan'a "Bu senin karın ve kaynanan mı?" diye sormuş. O da "Evet" demiş, "bunlar benim karım ve kaynanam."

İran'da bulunan o adama telefon edip "senin karın ve kızın İstanbul'da" derler. Adam hemen İstanbul'a gelir. O sırada Astğik de hasta yatıyormuş. Damadı da şakayla ona: "Anne, çabuk iyileş; seni evlendireceğiz" der.

"Aman, vaktim yok" der bayan Astğik, "bu yaşıma kadar bekledim, bundan sonra mı evleneceğim?"

Sonra adam İstanbul'a gelmiş; Kilise aracılığıyla evi bulmuş. Bayan Astğik hasta yatıyormuş. Birbirlerine kavuşmuşlar, sarılmışlar, ağlamışlar, başlarından geçenleri anlatmışlar. Adam birkaç gün kaldıktan sonra demiş ki: "Benim İran'da çok evlerim var, param var. Gidip bunları satıp İstanbul'a geleyim." Sonra İran'a döner. Adam avukatmış. Evini satmaya gitmiş; fakat kalp krizinden ölmüş. O haberi duyan karısı da üzüntüden İstanbul'da ölmüş.

Ondan sonra kızı Sırbuhi İran'a gitmiş ki, babasının evlerini satıp paraları alsın. Hükümet ona demiş ki: "Bu ülkeden 10 lira bile çıkaramazsınız. Yalnızca Ermeni Kilisesi'ne bağışlayabilirsiniz. Sırbuhi de o paraları Ermeni Kilisesi'ne vermiş ve İstanbul'a dönmüş.