

5 (245).
MARTİROS GÜZELYAN'IN HİKÂYESİ
(1898, Beylan doğumlu)
KORKMUŞ MOLLA

Büyük Felaket hepimizi dört bir yana savurdu. Ben Türklerin arasına düřtüm. 17-18 yaşında ya var ya yoktum. Adımı deęiřtirip bana Türk ismi koydular. Babamın bir Türk dostunun hizmetkârı oldum. Gündüz Türk Aęamın tarlalarını sürüyor, gece de öküzleri otlatıyordum.

Türklerin mezarlıkları yol kenarında bulunurdu. Mezarlıęın taşları arasında da benim boyumda otlar bitmiřti. Öküzleri mezarlıęın içine sürdüm; ben de bir taşın yakınına uzandım.

Şafak sökerken gözlerimi açtım; tok öküzler yatmış geviş getiriyordu. Yol tarafına döndüm ki ne göreyim! Köyün mollası eřeęe binmiş öbür köye gidiyor. Korkudan bir taşın arkasına saklandım, ama öksürüğüm tuttu, boęulurcasına birkaç kez öksürdüm. Türk molla sesimi duyunca, eřeęinden düřtü, "Ya Allah!" diye baęırarak kendi köyüne kaçtı.

Ben de hemen öküzleri mezarlıktan çıkardım; doęruca Aęamın kırlarına sürdüm. Yüreğim korku dolu olarak başladım tarlayı sürmeye.

Bir gün sonra köyde bir haber yayıldı; sözüm ona molla mezarlıęın yanından geçerken bir hayaletle karşılaşmış; hayalet ona vurmuş ve molla korkudan gebermiş. Allah'ıma şükrettim ki beni gören olmamıştı. Eđer o hayaletin bir gâvur enięi olduğunu bilselerdi, beni lime lime ederlerdi.